

Herinnering:

In '59 in de polder gekomen

Mijn eerste herinnering aan het nieuwe kerkgebouw is de begrafenis van mijn man.

Mooie herinnering aan de kerk zijn de communicanten. Mijn oudste zoon heeft zijn communie nog in de aula van de Wingerd gedaan. Dat waren bijzondere vieringen. De kerk zat dan altijd vol met familie. Soms zo vol dat je je plek afstond aan familieleden. Dan gingen ze elders naar de kerk (Essenburg in Hierden).

Nu geniet ik nog steeds van de communievieringen al is het wel anders. Het feestelijke is er zeker nog. Maar nu gaat er eerst een presentatieviering aan vooraf om kennis te maken met de communicantjes. Fijn om ze zo te leren kennen. Maar vroeger was dat wel anders, dan kende je ze al en de familie ook.

Ik kijk uit naar het contact met de medeparochianen. Vanaf dat er in de barakken kerk gevierd werd, werd er na de dienst koffie gedronken. Later in de kerk, was de kantine wel eens met vakantie, dan namen we zelf koffie mee om het niet over te hoeven slaan. De koffie was er altijd! Die contacten, tijdens het koffiedrinken, die mis ik wel. Daar kijk ik weer naar uit. De 1^e vrijdagmorgen van de maand, samen vieren en koffie drinken. Het zal moeilijk opstarten worden. En waar gaan we dan nu koffie drinken?