



Protestantse Gemeente
Biddinghuizen

Liturgie zondag 24 februari
H.A viering

Thema: Dan zal rouw veranderen in vreugde



Voorganger: Ds. Doddy van Leeuwen

Organist: Cor van Kooten

Welkom door de ambstrager van dienst

psalm 98: 1 en 2 allen gaan staan voor zo ver dat mogelijk is

Stilte

Bemoediging en groet

voorganger: Onze hulp in de Naam van de Eeuwige

allen: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

voorganger: De Eeuwige God is met u!

allen: OOK MET U ZIJ DE LEVENDE!

psalm 98:3 en 4 allen gaan zitten

toelichting op het thema gesprek met de kinderen

We zingen uit: Zing de bijbel *melodie Oze wieze woze*

God gaat met je mee, waar je ook gaat

Niet bang zijn wees steeds moedig

want de Eeuwige gaat steeds met je mee

gebed om ontferming

psalm 25 b refrein steeds na: zo bidden wij



Houd mij in le - ven, wees Gij mijn red - ding



steeds weer zoe-ken mijn o-gen naar U.

Gloria lied 574

Gebed om Gods geest

Schriftlezing uit het eerste testament

Ester 9 vers 20 :23

²⁰Mordechai stelde al deze gebeurtenissen op schrift en hij stuurde brieven naar de Joden in alle provincies van koning Ahasveros' rijk, of ze nu dichtbij woonden of ver weg.

²¹Daarin verplichtte hij hen ertoe om elk jaar opnieuw zowel de veertiende als de vijftiende dag van de maand adar te vieren,

²²omdat dit de dagen waren waarop de Joden rust gekregen hadden en niet meer door hun vijanden werden bedreigd, en omdat dit de maand was waarin droefheid was veranderd in vreugde en waarin rouw was veranderd in feest. Ze moesten er dagen van feestmalen en feestvreugde van maken, dagen waarop ze elkaar lekkernijen stuurden en geschenken gaven aan de armen.

²³De Joden gaven gevolg aan wat Mordechai hun schreef, en maakten zo een vast gebruik van iets waarmee ze zelf al een begin hadden gemaakt.

Schriftlezing uit het tweede testament

Johannes 16 vertaling Amstel- preekteam (waarin de geest als vrouwelijk wordt vertaald)

¹²Nog veel heb ik jullie te zeggen maar dat kunnen jullie nu niet verdragen

¹³als ze komt, de geest der waarheid, zal zij jullie de weg wijzen in waarheid

want ze zal niet spreken vanuit zichzelf maar al wat zij horen zal, zal zij spreken en het komende zal zij jullie te binnen brengen

¹⁴ze zal mij verheerlijken omdat zij uit het mijne zal nemen en het jullie te binnen brengen

¹⁵Al wat de vader heeft is het mijne daarom zei ik dat zij uit het mijne neemt en het jullie te binnen brengen zal.

¹⁶Nog een korte tijd en jullie aanschouwen mij niet meer en weer een korte tijd en jullie zullen me zien.

¹⁷Van de leerlingen zeiden er tegen elkaar wat is dit wat hij ons zegt: 'nog een korte tijd en jullie aanschouwen mij niet en weer een korte tijd en jullie zullen me zien' en: 'ik ga heen naar de vader'?

¹⁸ ze zeiden dus: 'wat is deze korte tijd?

Wij weten niet wat hij zegt.'

¹⁹ Jezus merkte dat ze hem wilden vragen en zei tegen hen:

'discussiëren jullie hierover met elkaar, dat ik zei:

een korte tijd en jullie aanschouwen me niet

en weer een korte tijd en jullie zullen me zien?

²⁰ Wis en waarachtig, ik zeg jullie dat jullie zullen huilen en rouwklagen

maar de wereld zich zal verheugen

jullie zullen bedroefd worden maar jullie droefheid zal tot vreugde

worden

²¹ Een vrouw die baart heeft droefheid

omdat haar uur is gekomen; maar als ze het kind baart

denkt ze niet meer aan de verdrukking door de vreugde dat een mens

in de wereld is geboren.

²² Ook jullie hebben nu wel droefheid maar ik zal jullie weer zien

en jullie hart zal zich verheugen en jullie vreugde neemt niemand van

jullie af.

lied 360: 1,2, 4 en 6

verkondiging/uitleg/preek

lied 605

gebeden met de woorden van lied 400

wil je wel de tekst van dat lied op de beamer zetten?

pastorale mededelingen en collecte

dienst van de tafel

tafelgebed.

De Heer heeft zijn tafel bereid

Voor wie in Hem geloven en Hem liefhebben

Wij nodigen u

Als dienaren van Jezus Christus

Om dankbaar en gelovig

Met de lofzang in te stemmen

En brood en wijn uit zijn hand te ontvangen.

Vrede met u allen!
VREDE OOK MET U!

zingen 421 terwijl wij elkaar de vrede wensen

De harten omhoog en laten we God danken
Voor alle woorden en daden van liefde en trouw.

God onze Vader, ge hebt ons hier samengeroepen.
en wilt bij ons zijn.

Er is veel waarvoor wij U willen danken:

Voor het licht in onze ogen,

voor de mensen om ons heen,

voor de wereld die uw schepping is.

Er kan veel met mensen gebeuren,

En er is veel dat wij niet kunnen begrijpen.

Maar wij vertrouwen U op uw woord:

en op uw Geest

die ons leert hopen

U geeft ons een toekomst

Wij danken U voor Jezus uw Zoon,

Hij gaf uw liefde door.

Hij liet ons voelen hoe dicht U bij ons bent.

Hij gaf zichzelf aan mensen,

En bleef trouw aan U en aan ons

Tot in de dood

Maar gij hebt hem doen herleven

en zo voor ons een toekomst geschapen

Waarin de dood niet het laatste woord heeft

Daarom zingen wij een loflied voor U.

Lied 405 vers 1 en 4

Op dit moment zijn wij hier samen rondom deze tafel
Om te doen wat Jezus ons heeft voorgedaan.

Want op de avond voordat Hij ging sterven
Was Hij voor de laatste keer
Samen met zijn vrienden
Hij nam een brood, dankte ervoor,
Brak het, gaf het hun en zei:
Dit is mijn lichaam voor U.
Doe dit om Mij te gedenken.

En toen zij gegeten hadden,
Nam Hij een beker met wijn,
Dankte opnieuw
En gaf die aan zijn vrienden en zei:
Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed.
Dat voor u en voor velen wordt vergoten
Tot vergeving van zonden.
Blijft dit doen om Mij te gedenken.
Zo willen wij dankbaar gedenken wat Jezus deed:
Hij is in ons midden met zijn
Zijn lijden, zijn dood en zijn opstanding.

zingen 407 a (ambtsdragers komen bij de tafel staan)

God geef uw geest van liefde aan ons allemaal.
Dan zullen wij samen één gemeente zijn,
Mensen die willen delen van wat U geeft,
Die opkomen voor hen die onrecht lijden en gebrek,
Die in uw naam trouw willen zijn aan de mensen.
Een gemeente die hoopt op uw toekomst
en het leven willen vieren en gedenken
Zo zal de stad van de vrede dichterbij komen.

Laten wij bidden tot God onze Vader
Met de woorden die Jezus ons heeft geleerd.

ONZE VADER

Zingen: 409 De gemeenschap van brood en wijn:

Neem Gods woord met hart en mond
eet en drink zijn nieuw verbond

gedenk de Heer totdat hij wederkomt.

zingen tijdens het avondmaal

lied 840

lied van Rosemarije;

Op de wijs van: *o my darling clementine*

1. Jezus zegende de maaltijd
brak het brood en deelde wijn
gaf het rond aan al zijn vrienden
't zou zijn laatste maaltijd zijn

2. Neem het brood, dit is mijn lichaam
Drink de wijn, dit is mijn bloed
Geef het rond aan alle mensen
Denk aan mij als je dat doet

3. Samen vieren wij vandaag ook
Deze maaltijd van de Heer
Samen breken, samen delen
Steeds gedenken. Keer op keer.

en lied 655

dankgebed

God u heeft ons laten proeven van vrede,
van liefde en van eensgezindheid
in deze tekenen van hoop en vertrouwen
van breken en delen.

Geef dat wij met uw goede woorden de wereld in gaan
rekenschap gevend van de hoop die in ons is
als kinderen van u
en navolgers van Christus
Amen

GAAN

Slotlied 362

Wegzending

Woord van wegzending

De levende is voor u
om u de weg te wijzen

De levende is naast u
om u voor gevaren te hoeden
en u in zijn armen te sluiten

De levende is onder u
om u op te richten als u op de grond ligt

De levende is in u
om u met vreugde te vervullen

De levende is over u om u te zegenen

Zegen

DE LEVENDE ZEGENT U EN BEHOEDT U
DE LEVENDE DOET HET AANGEZICHT OVER U LICHTEN EN
IS U GENADIG
DE LEVENDE VERHEFT HET AANGEZICHT OVER U EN
GEEFT U VREDE

a. AMEN ,AMEN, AMEN (4stemmig)