

Zondag 15 augustus 2020

Protestantse wijkgemeente Biddinghuizen



Thema: De vreugde voert ons naar dit huis

voorganger: ds Bram Bregman

Welkom

Lied 280: 1, 2, 4, 5, 7.

<https://www.youtube.com/watch?v=ddXReKIaBt0>

Bemoediging en groet

Kyriegebed – roept u mee: **Heer ontferm U!**

Glorialied: Dit huis vol mensen

<https://www.youtube.com/watch?v=xg5ae6of8a4>

(graag de tekst beameren, muziek laten horen van de video)

Dit huis vol mensen,
Weet jij wie het zijn?
Ik mag het hopen.
Heb jij ons geteld, ken jij ons bij name?
Dan ben je de Enige.

Aandacht voor de kinderen

Luisteren: Een parel in Gods hand

<https://www.youtube.com/watch?v=OyEZIBDb5gM>

Inleiding op het thema

Gebed om de heilige Geest

Lezing: Genesis 8: 13 - 22

Lied: 650: 1, 2, 5, 6, 7

<https://www.youtube.com/watch?v=BVur0MSvBDg&t=48s>
(graag de teksten beameren en de muziek van het filmpje laten horen)

Lezing: Lukas 17: 11 - 19

Luisteren: Mooi – Marco Borsato

https://www.youtube.com/watch?v=YzmI5F_Yu1o

Hoe val je in slaap
Hoe begint je dag
Open je je ogen
Met een traan of met een lach

En kijk je om je heen
En zie je dan de zon
Of zoek je achter alles
Naar de schaduw op de grond

En leef je voor geluk
Of sterf je van verdriet
En voelt dat als een keuze
Of heb jij die keuze niet

Het maakt niet echt iets uit
Of dat de waarheid is of niet
Het is hoe jij het ziet

Hoe mooi
Kan het leven zijn
Het is maar hoe je kijkt
Het is maar wat je droomt
Hoe mooi
Is jouw werkelijkheid
Jij bent net zo rijk
Zo rijk als je je voelt

Weet je wat je hebt
Is de cirkel rond
Zie je wat er staat
Of mis je enkel wat er stond

Krijg je wat je wilt
Of zelfs meer dan wat je vroeg
Ben je tevreden met het minste
Of is het meeste niet genoeg
Raak je verwonderd van de sneeuw
Van het ruisen van de wind
Geniet je van de vogels
Van het lachen van een kind

Creëer je je geluk
Want binnen in jezelf
Is waar het eindigt en begint

Hoe mooi
Kan het leven zijn
Het is maar hoe je kijkt
Het is maar wat je droomt
Hoe mooi
Is jouw werkelijkheid
Jij bent net zo rijk
Zo rijk als je je voelt
Zo rijk als je je voelt

Hoe mooi
Kan het leven zijn
Het is maar hoe je kijkt
Het is maar wat je droomt
Hoe mooi
Is jouw werkelijkheid
Jij bent net zo rijk
Zo rijk als je je voelt
Zo rijk als je je voelt

Preek – stilte

Lied 704

<https://www.youtube.com/watch?v=SmLA8edTiCY>

Aandacht voor het doel van de collecte

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader

Samenzang: Lied 657: 1, 2, 4.

Uitzending en zegen