



Protestantse Gemeente  
Biddinghuizen

Liturgie zondag  
Gezinsdienst 22 april 2018  
Thema: Ongelofelijk



Voorganger: Ds. Margriet van de Bunt

Begeleiding: True Colors

Welkom en mededelingen- ouderling van dienst

We zingen: Votum en groet- Sela

Onze hulp en onze verwachting is van God onze Heer  
Hij die alles maakte laat niet los wat hij begon  
Genade en vrede van God de vader  
Door Jezus zijn zoon immanuel  
Hij woont met zijn geest in ons  
Hij woont met zijn geest in ons

Halleluja, hallelujah amen  
Halleluja, hallelujah amen

Halleluja, hallelujah amen  
Halleluja, hallelujah amen

We zingen: opwekking 768 Zing een nieuw lied

Refrein 2x-  
Zing, zing, zing een nieuw lied voor de  
Heer, iedere dag.  
Zing, zing, zing een nieuw lied voor de Heer,  
zing overal.  
Laat het horen dat de Heer ons redt!

Ontzettend groot is Hij.  
Hij zal altijd groter zijn.  
Een mensengod zegt niks,  
maar Gods werk zegt hoe Hij is.  
Zijn ogen stralen, zijn huis is schitterend mooi.

(Refrein)  
Leef in bewondering,  
geef vertrouwen aan de Heer.  
Erken zijn overmacht,  
leg geschenken bij Hem neer.  
Hij leidt de wereld,  
Hij wijst de volken hun plaats.

Hemel en aarde wees  
blij, laat de zeeën bruisen,  
de bloemen wuiven.  
Bomen, geef een staande ovatie.  
Juich voor de Heer,  
want Hij komt. Hij spreekt recht op aarde,  
regeert rechtvaardig.  
Hij verbindt ons weer met elkaar.

Zing, zing, zing een nieuw lied voor de Heer, )iedere dag. )  
Zing, zing, zing een nieuw lied voor de Heer, ) 4x  
zing overal. )

## Gebed

We zingen opwekking 701 Hoor de roep van de koning

Hoor de roep van de Koning,  
kijk omhoog naar de Zoon.  
Laat je loflied als reukwerk  
zijn dat opstijgt voor Zijn troon  
want Gods rijke genade wordt in Christus betoond  
aan een ieder die in Hem gelooft.

Hoor de roep van de Koning,  
om te leven in 't licht; om als Christus te dienen,  
heilig voor Gods aangezicht.  
Om rechtvaardig te leven,  
steeds in Zijn liefde één;  
zo wordt Christus zichtbaar door ons heen.  
Hoogste Koning,  
hier zijn wij om te gaan,  
U te volgen,  
want uw Geest vuurt ons aan.  
Vol van passie,  
vol van kracht getuigen wij:  
verlossing in Jezus naam!

Hoor de roep van de Koning;  
breng verlorenen thuis,  
want God toont Zijn ontferming  
in het wonder van het kruis.  
Breng vergeving en vrede;  
bied de wereld weer hoop,  
totdat elke tong Zijn naam verhoogt.  
Hoogste Koning, hier zijn wij om te gaan,  
U te volgen, want uw Geest vuurt ons aan.  
Vol van passie,  
vol van kracht getuigen wij:  
verlossing in Jezus naam!

Hoogste Koning,  
hier zijn wij om te gaan,  
U te volgen,  
want uw Geest vuurt ons aan.  
Vol van passie,  
vol van kracht getuigen wij:  
verlossing in Jezus naam!  
Verlossing in Jezus naam!  
Verlossing in Jezus naam!  
Verlossing in Jezus naam!

## Kindermoment

We zingen: ho, stop!

We zingen: opwekking 689 Spreek, o Heer

Spreek, o Heer, door uw heilig woord,  
dat ons hart U hoort en verzadigd wordt.  
Zaai uw woord, plant het diep in ons,  
en verander ons naar uw evenbeeld,  
zodat Christus licht in ons zichtbaar is,  
onze daden maakt tot getuigenis.  
Spreek, o Heer, en voltooi in ons,  
wat uw hand begon tot uw heerlijkheid.

Leer ons Heer, uw volmaakte weg,  
echte need'righeid en gehoorzaamheid.  
Toets ons hart en ons denken nu,  
in het heilig vuur van uw zuiverheid.  
In geloof zien wij dan uw majesteit,  
en uw liefde leidt ons tot heerlijkheid.  
Woord van hoop, dat ons leven deed,  
overwinning geeft over ongelooft.

Spreek, o Heer, maak ons denken nieuw,  
laat de diepten zien van uw plan met ons.  
Woord dat klonk voor de tijd begon,  
onze vaste grond tot in eeuwigheid.  
Uw genade geeft ons de zekerheid:  
al wat U belooft, wordt eens werk'lijkheid.

Spreek, o Heer, en voltooi uw kerk,  
en uw scheppingswerk tot uw heerlijkheid.  
Uw genade geeft ons de zekerheid:  
al wat U belooft, wordt eens werk'lijkheid.

Spreek, o Heer, en voltooi uw kerk  
en uw scheppingswerk tot uw heerlijkheid.  
Spreek, o Heer, en voltooi in ons  
wat uw hand begon tot uw heerlijkheid.

Lezing: Johannes 20: 24-28 (Bijbel in gewone taal)

Overweging deel 1

Waar vind je nou zo'n vriend:

<https://www.youtube.com/watch?v=jmwFnaLxvPo>

Overweging deel 2

We zingen: Ik zal er zijn- Sela opw 770

Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam.  
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan.

Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim.  
Uw naam is 'Ik ben' en 'Ik zal er zijn'.

Een boog in de wolken als teken van trouw,  
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou!  
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet,  
ben ik bij U veilig, U die mij ziet.

'Ik ben die Ik ben' is uw eeuwige naam.  
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.  
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:  
uw naam is 'Ik ben', en 'Ik zal er zijn'

De toekomst is zeker, ja eindeloos goed.  
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet:  
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam.  
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan.

.O Naam aller namen, aan U alle eer.  
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer:  
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn.  
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.

'Ik ben die Ik ben' is uw eeuwige naam.  
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.  
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:  
uw naam is 'Ik ben', en 'Ik zal er zijn'  
uw naam is 'Ik ben', en 'Ik zal er zijn'

collecte

Gebeden

We zingen: lied 675 Geest van hier boven

Zegen

Gezongen amen 4 stemmig

