



1 Korintiërs 13:8

De liefde zal nooit
vergaan



We hebben gevierd, gezongen en we zijn verdrietig geweest, we hebben beleden, gegeten, gelachen, getrouwd en gedoopt. We hebben er gediscussieerd nieuwe standpunten gevormd en vooruitgeblikt.

Het oude gebouw dat tegelijk zo jong is en al onze verhalen kent moeten we verlaten en dat is jammer. Maar het biedt ook zoveel mogelijkheden voor de toekomst.

Daarom moeten we ons tegelijk beseffen dat waar de kerk werkelijk om draait het lichaam van God is en de liefde die daaruit voort komt.

