



Protestantse Gemeente
Biddinghuizen

Liturgie 1^e Paasdag

Thema: Het begint opnieuw!

:



Voorganger: Ds. Margriet van de Bunt

Organist: Cor van Kooten
en de True Colors

Opwekking 595 Licht van de wereld

Licht van de wereld u scheen in mijn duisternis,
nu mag ik zien wie u bent.

Liefde die maakt dat ik u wil kennen heer,
bij u wil zijn elk moment.

Refrein:

Voor U wil ik mij buigen,

U wil ik aanbidden,

U wil ik herkennen als mijn heer.

Want U alleen bent waardig, heilig en rechtvaardig
u bent zo geweldig goed voor mij!

Hemelse Heer,

U, die hoog en verheven bent,

Koning vol glorie en macht,

bent als een kind naar de wereld gekomen,

legde Uw heerlijkheid af.

Refrein 2x

En nooit besef, ik hoe U leed,
de pijn die al mijn zonde deed. 2x

Lied 637 O vlam van Pasen 1, 3 en 4

Welkom en mededelingen-ouderling van dienst

Lied 630 Sta op!- Een morgen ongedacht: 1, 3

Bemoediging en groet

Lied 630:4

Gebed voor de nood de wereld

Lied 624 Christus, onze Heer, verrees: 1 en 2

Kindermoment

Lied: De steen is weg

Een steen op het graf
Die kan er niet af
Iedereen treurt
Maar kijk 'es wat er is gebeurd

De steen is weg
De weg is vrij
Het graf is leeg
De pijn voorbij
Want Jezus leeft
En de steen is weg weg
Helemaal weg

Een steen op mijn hart
Zo zwaar en zo zwart
Het komt nooit meer goed
Maar kijk 'es hier wat Jezus doet

De steen is weg
Mijn hart is vrij
Ik voel me nieuw
God is bij mij
Wat Jezus leeft
En de steen is weg Weg
Helemaal weg
Foetsie

Inleiding thema

Gebed

Lezing: Johannes 20:1-18

Opwekking 47 Omdat Hij leeft

Omdat Hij leeft,
ben ik niet bang voor morgen.
Omdat Hij leeft,
mijn angst is weg.
Omdat ik weet,

Hij heeft de toekomst.
En het leven is
het leven waard
omdat Hij leeft.
Omdat Hij leeft,
ben ik niet bang voor morgen.
Omdat Hij...

Overweging

Lied: Geest van genade

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Collecte-kinderen komen terug

Lied: U zij de glorie lied 634

U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie nu en immer meer.
Uit een blinkend stromen daalde d'engel af,
heeft de steen genomen van 't verwonnen graf.
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, nu en immer meer.

Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft,
die mij heeft genezen, die mij vrede geeft.
In Zijn goddelijk wezen is mijn glorie groot,
niets heb ik te vrezen in leven en in dood. de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, nu en immer meer.

Zegen

Amen 4 stemmig

