



Dit zijn wij:



Foto van de leiding is niet beschikbaar

In het werkplan hadden wij als werkgroep vanuit het beleidsplan de volgende beleidsvoornemens voor dit seizoen opgenomen:

We willen de jeugd eens in de twee weken een leuke, gezellige plek bieden om bijeen te komen en leeftijdsgenoten te ontmoeten, waarbij we hen als leiding het geloof en de liefde van Jezus mee willen geven en hen die liefde laten ontdekken en ervaren. Dit willen we doen door te lezen uit de Bijbel, door het voeren van discussies en gesprekken over verschillende geloofsonderwerpen en ook door spellen of leuke activiteiten te organiseren waarbij (geloofs-) waarden en normen naar voren komen.

Tenslotte zullen ook de jeugddiensten, waarbij de verschillende groepen binnen het jeugdwerk samenwerken, ons helpen deze essentie waar te maken.

Onze concrete plannen waren:

	Activiteiten	Doel/doelgroep	Ons plan van aanpak was
1	Jeugdkringavonden	12-16 jaar	Eens per 2 weken een avond organiseren voor de jongeren. Hierbij wilden we het over het geloof hebben en het gezellig maken
2	Klusavond	12-16 jaar	Een klusavond om de Pinkenstal aan te pakken
3	Thema-avond	12-16 jaar	Een paar keer in het afgelopen seizoen wat anders doen dan de "standaard" avonden, door ergens naartoe te gaan
4	Kerstviering	12-16 jaar	"Iets" leuks organiseren rond kerst
5	Filmavond	12-16 jaar	Gewoon lekker een film kijken ter opvulling
6	Slotnacht	12-16 jaar	Een nacht om het seizoen af te sluiten

Wij hebben dit vormgegeven door:

	Activiteiten	Omschrijving
1	Jeugdkringavonden	Ongeveer eens in de twee weken hebben we een jeugdkringavond gehad. Dat kon een lange avond, korte avond of thema-avond (zie ook verder) zijn. Tijdens de reguliere avonden hebben we met 2 van de leiding een onderwerp voorbereid en daarbij een uitwerking bedacht (spel o.i.d.). Vaak hadden we aan het begin of eind van de avond ook een Gebedsdoos staan, waarin de jongeren een briefje konden stoppen met iets erop waar zij voor wilden bidden. Daar is ook eigenlijk iedere avond gebruik van gemaakt. Het waren vooral gezellige avonden, waarbij er ook ruimte was om over geloofsonderwerpen te praten en na te denken.



2	Klusavond en klusdag	Aan het begin van het seizoen hebben we een klusavond en klusdag gehad in de Pinkenstal. Zo konden we samen met de jongeren een mooie plek maken om de avonden te houden. De jongeren deden enthousiast mee met het klussen en waren erg tevreden over het resultaat!
3	Thema-avond	Een aantal keer hebben we wat anders gedaan dan de standaard avonden. Dit kan een ErOpUit-avond zijn dat we een activiteit doen (afgelopen jaar schaatsen en bowlen) of een avond met een specifiek thema. Zo hadden we een jongens- en meidenavond, waarbij de groep gesplitst werd en er in een andere setting, gescheiden van elkaar, een onderwerp behandeld werd. Aan het einde van de avond kwamen we weer bij elkaar. We ervaren dat de jongeren dit erg leuk vinden om zo nu en dan te doen. Ook hebben we nog Sinterklaas gevierd.
4	Kerstviering	Afgelopen jaar hebben we een kerstdiner georganiseerd waarbij de jongeren werd gevraagd om zelf wat te eten mee te nemen. Ook werd de jongeren gevraagd om andere mensen mee te nemen, dat mochten vrienden zijn maar ook ouders. Uiteindelijk hadden we een heel diverse groep van mensen en een assortiment aan lekker eten. Zeer geslaagd!
5	Filmavond	Soms viel er een gat van 3 weken tussen twee Jeugdkringavonden in. Om dit gat op te vullen hebben we (2 keer) een filmavond georganiseerd. De jongeren en de leiding namen films mee, waarna er eentje werd uitgekozen om te kijken, onder het genot van wat drinken en chips.
6	Slotnacht	Dit jaar hebben we afgesloten met een slotnacht op de boerderij van Mark van der Bunt. Hier hebben broodjes gebakken op een kampvuur, film gekeken, levend Stratego in het bos gedaan, spelletjes gespeeld en zijn we naar een escape-room geweest. Ook hebben we een kort inhoudelijk programma gedaan.

Wat wij graag nog meer aan de gemeente willen vertellen over wat onze werkgroep heeft gedaan in het afgelopen seizoen:

Afgelopen jaar hebben we om de twee weken een avond georganiseerd voor de jongeren van 12 tot 16 jaar oud. Hier hebben we geprobeerd om er een gezellige en leerzame avond van te maken. We hebben het over het geloof gehad en over de waarden en normen waar we ons (volgens de bijbel) aan horen te houden. Natuurlijk blijft het daar niet alleen bij, dus hebben we ook spelletjes gedaan en films gekeken. Ook hebben we weer meegedaan aan Sirkelslag (een avondvullend interactief spel voor jeugdgroepen uit heel Nederland). We hebben ook ErOpUit-avonden gehad waarmee we zijn gaan schaatsen, bowlen e.d.

We zijn trots op en/of dankbaar voor:

We hebben gezellige en leuke avonden gehad samen met de jongeren en hebben mogen ervaren dat de jongeren het afgelopen jaar echt naar elkaar toe zijn gegroeid. Dat is mooi om te zien!

Dit seizoen bestond onze werkgroep uit de volgende leden:

Rieneke Jochemsen-Timmerman (Na dit seizoen gestopt)
Ilse van Dieren (Na dit seizoen gestopt)
Mark van de Bunt (Leiding)
Natalia Vink (Leiding)
Sanne Post-Post (Leiding / penningmeester)
Mathijs Post (Leiding / vertegenwoordiger in de WJV)



Onze vacatures zijn:

Nieuwe leiding, minimaal 2, liefst 4

Onze plannen voor het nieuwe seizoen zijn:

Door het beperkte aantal leiding dat voor het nieuwe seizoen nog over is, hebben we moeten besluiten om minder avonden te organiseren. Daarbij gaan we nu in blokken van 2 à 3 maanden draaien. Het eerste blok loopt van half oktober tot begin december en het tweede blok van begin februari tot half april.

Het doel en de invulling van de avonden zullen wel onveranderd blijven. Wel zijn we als leiding nog op zoek naar een duidelijke methode of materiaal wat ons kan helpen bij de invulling van de avonden. Daarvoor hebben we geïnventariseerd bij JOP en bij YfC en op dit moment lijkt het erop dat er een heel geschikte methode van JOP beschikbaar komt in oktober.

Ten slotte kijken we ook naar de mogelijkheid om 'gastleiding' in te zetten om de druk bij de bestaande leiding te verlichten.

Tot slot:

We vinden het tof om te zien wat we het afgelopen jaar hebben kunnen bereiken en kijken uit naar een nieuw seizoen, in de hoop dan ook weer vaste nieuwe leiding te vinden.