



Protestantse Gemeente
Biddinghuizen

KERK  BALANS.nl
2016

KERK *BANK*



Tijd voor je talent

MIJN KERK
DEELT

MIJN KERK
IN BALANS

Beste gemeenteleden,



Vorig jaar ontving u voor het eerst bij de actie kerkbalans ons Kerkbank Magazine. We hebben geprobeerd om te laten zien, waarom het zo belangrijk is om te geven aan de kerk, een bijdrage in geld of in tijd.

Mede door de vele positieve reacties op het eerste Kerkbank Magazine, hebben we de afgelopen periode met veel plezier gewerkt aan een nieuwe editie.

De kerk kan niet zonder geld bestaan, maar de kerk is meer dan een gebouw alleen. Kerk zijn, ben je met elkaar. Daar is geld en ook eigen inzet voor nodig. Dit jaar hebben we gekozen voor het thema: Tijd voor je talent. In deze uitgave vertellen: Feikje, Ilse, Jan, Corien en Lambert hoe zij als vrijwilliger hun tijd in de kerk steken of in het verleden hebben gestoken.

Ook dominee Huib Stolk en pastoraal werker Jolanda Aantjes zullen vertellen over hun samenwerking met de vele vrijwilligers.

Graag laten we u, door middel van dit magazine, een stukje zien van alle mooie dingen die er in onze kerk gebeuren en hopelijk inspireert het u om ook uw talent voor de gemeenschap in te zetten. Er is voor eenieder wel een taak, klein of groot. Wilt u ook graag uw talent inzetten? Dan kunt u een e-mail sturen naar het scribaat, via: scribaat@pgbiddinghuizen.nl.

Uiteraard vindt u in dit magazine weer een richtlijn voor uw geldelijke bijdrage aan de actie kerkbalans, zodat u als lid een idee heeft wat een redelijke bijdrage is. Door samen te investeren, door middel van tijd en geld, kunnen we een levendige geloofsgemeenschap in Biddinghuizen zijn. Beide van harte aanbevolen!

Namens het College van Kerkrentmeesters,

Claudia Boelens

KIDSCORNER



Het is groen en vliegt door de kerk.
Rara wat is het...?

Een heilig boontje

Na afloop van de kerkdienst zegt een kerkganger tegen de dominee:
'Weet u dat u slimmer bent dan Einstein?'

De dominee vraagt aan de kerkganger: 'Waarom denkt u dat?'

Waarop de kerkganger zegt: 'Van Einstein wordt beweerd dat hij zo slim was dat maar tien mensen hem begrepen. En van uw preek begrijpt helemaal niemand iets.'

Een bijbelfiguur die heel goed kan goochelen?

Abacadabraham



Zoek de 10 verschillen



Het is 12 meter lang en ruikt naar pepermunt...

Een bus vol kerkgangers



Vraagt Adam aan Eva: 'ben je verliefd op mij?'

Zegt Eva: 'Ja, op wie anders?'

Enthousiast over God

Ilse van Dieren zit in de leiding van de Jeugdkring. De Jeugdkring bestaat uit een groep jongeren van 12 - 16 jaar die wekelijks op vrijdagavond bij elkaar komen. Op het programma staat meestal 'iets leuks' en 'iets met geloof'. Maandelijks gaan ze er met elkaar op uit: een excursie of een sportactiviteit.

Het fijne gesprek met Ilse in de tuin, maakt dat je zelf ook 'enthousiast over God' wordt.

Wie is Ilse van Dieren?

Ilse is opgegroeid in Biddinghuizen, in een gezellig gezin met 4 meiden. Doordeweeks woont Ilse in Rotterdam, waar ze ergotherapie studeert.

Naast studeren gaat Ilse graag naar de studentenvereniging; Navigators Studentenvereniging Rotterdam om haar geloof met andere studenten te delen.

In de weekenden vindt Ilse het heerlijk om in Biddinghuizen te zijn.

Waarom ben je als leiding bij de Jeugdkring gegaan?

Ik ben bij de leiding terecht gekomen toen ik 17 jaar was. Ik las een oproep in de kerk en heb ik mezelf afgevraagd of het iets voor mij zou kunnen zijn. Ik heb zelf veel aan Jeugdkring en Connect gehad en vind het waardevol om met anderen over het geloof te praten.

Ik gun het iedere jongere om met vrienden ook over geloofszaken te spreken. Het helpt je in je dagelijks leven en ook om in je geloof te groeien. Het geloof moet je samen delen. De Jeugdkring zie ik ook als een veilige plek voor jongeren om elkaar te ontmoeten en te spreken. Ik hoop dat de jongeren dit zelf ook zo ervaren,

"Ik gun het iedere jongere om met vrienden over geloof te praten"

Wat zijn jouw talenten voor dit werk?

Misschien dat ik geïnteresseerd ben in de jongeren. Behalve het groepsgebeuren vind ik het belangrijk om op zo'n avond even persoonlijk contact te hebben met een jongere. Ik wil dan weten of het goed gaat, thuis of op school.

Wat is de drijfveer in je geloof?

Ik ervaar dat God van me houdt en dat Hij bij me is. Geloven betekent voor mij ook vertrouwen. Vertrouwen dat als je bidt Hij je geeft wat je nodig hebt. Hij geeft je wat in overeenstemming is met Zijn wil.

Door het geloof ben ik bewuster gaan leven en zoek ik bepaalde activiteiten ook op. Zo ben ik een vakantie mee geweest met de World Servants en heb ik evangelisatiewerk op een camping gedaan.



Ilse van Dieren

In Rotterdam ben ik lid geworden van een christelijke studentenvereniging. Ik wil door mijn daden iets van Jezus laten zien.

Waarom is de kerk belangrijk voor jou?

God is bijzonder! Ik ben heel enthousiast over God, en mijn droom is dat meer mensen enthousiast zijn over God. In de kerk kun je samen met anderen God ontmoeten. Wat ik daar soms mis is het delen van de persoonlijke getuigenis. Dat zijn we niet zo gewend. Verder vind ik het wel mooi om samen met het gezin naar de kerk te gaan.

Wat zie je als het belang van vrijwilligerswerk?

Volgens mij vraagt God ons om ons in te zetten voor Zijn kerk, dat kan op veel verschillende manieren. Vrijwilligerswerk is daar één van. Verder is vrijwilligerswerk vaak ook gewoon heel leuk om te doen!

Wist u dat...

Jongeren, studenten en eenverdieners

Jonge mensen en eenverdieners op minimumniveau hebben meestal een smalle beurs. Dan valt het niet altijd mee om iets bij te dragen. Een bijdrage van € 5,- tot € 10,- per maand zouden wij een prachtig bedrag vinden.

Modaal inkomen

Met een inkomen van ongeveer € 1.600,- netto per maand behoort u tot de modale inkomens. Afhankelijk van uw situatie zouden wij een bedrag voor de kerk tussen de € 8,- tot € 16,- per maand een heel mooie bijdrage vinden.

Overige inkomens

Als u alleen of samen met uw partner meer verdient, denken wij aan een wat hogere bijdrage, hieronder enkele voorbeelden (netto-inkomen per maand):

€ 3.000,- € 40,- tot € 75,- per maand
€ 5.000,- € 100,- tot € 200,- per maand

Bovengenoemde bedragen zijn een richtlijn. Uiteraard staat het u vrij om meer of minder te geven.

Iedereen in aanraking brengen met het evangelie

Joy4Kids en een gezellige avond bij Lambert en Corien.

Uitzending naar Curaçao

Lambert en Corien komen beiden uit Elburg, maar hebben elkaar leren kennen in het buitenland, in Roemenië tijdens een jongerenreis vanuit de kerk.

De reis naar Roemenië brengt hen bij elkaar, en ze besluiten hun leven samen te starten met het doen van zendingswerk in het buitenland. Uitgezonden door de kerk komen zij terecht op Curaçao waar ze gaan werken in een kindertehuis. Lambert als klusjesman en Corien als begeleider op de groep. De bedoeling is voor een periode van 1 jaar. Het loopt wel iets anders dan gepland, want ze komen niet als jong stel, maar als een gezin met een dochter van 3 maanden, aan in Curaçao.



Lambert en Corien Deetman

Vooraf in het begin was het zwaar en heftig, de andere cultuur, het kindertehuis waar steeds nieuwe vrijwilligers komen en gaan. In de Antilliaanse cultuur staat de moeder hoog aangeschreven, dat hielp vooral Corien als jonge moeder om haar plek in het kindertehuis te vinden en te veroveren. Omdat het verblijf van een jaar de continuïteit van het opbouwwerk geen goed doet, besloten ze langer te blijven. Het werden 3 jaren en in die periode zijn ook de middelste dochter en zoon geboren.

Lambert was meer dan nodig als begeleider op de groep, in plaats van klusjesman. Gelukkig bracht hij zijn ervaring vanuit het leger mee om een groep te sturen.

Het bracht hem zelfs tot planter: om jongeren en met name (ex)verslaafden een goede dagbesteding en werk aan te bieden, bedacht hij het plan een bananenplantage aan te leggen.

Wat zijn de ervaringen die je meegenomen hebt?

Door de uitzending vanuit de kerk ben je financieel afhankelijk van giften. Juist door die afhankelijkheid voel je je vrij en onafhankelijk in de zin van: maak je geen zorgen waarmee je je zult voeden of kleden. Bijzondere dingen maakten we mee: toen Lambert met de schop bezig was om de plantage onkruidvrij te maken van metershoge cactussen, kwam iemand uit het dorp langs met geld. Zij zei: 'Ik weet niet waarom, maar ik moet je dit geven.' Met het geld kon een machine gehuurd worden om het zware werk te doen. Zo zonder familie en geld, leef je veel dichter bij God, je voelt je van Hem afhankelijk en je kunt ook alleen bij Hem terecht bij problemen of als je je stuurloos voelt.

"Juist door die afhankelijkheid voel je je vrij en onafhankelijk"

Over het geloof, maar ook over onze eigen cultuur en gewoontes zijn we anders gaan denken. Neem de kerkdiensten: zo waren we het in Elburg niet gewend. Heel verrijking! Ook beseften we dat het geloof niet alleen je persoonlijke individuele contact met God, vanuit de binnenkamer moet zijn. We wilden het de (wees)kinderen laten zien en het voorleven.

Wie zijn Lambert en Corien Deetman?

Op een zonnige zomeravond, wat later op de avond, want dat is handiger met de kinderen, ontmoeten we Lambert en Corien. Lambert, trotse vader van 3 dochters en een zoon, doet als eerste het woord.

Over zijn werk weet hij te melden dat hij als gedetacheerd medewerker bij een isolatiebedrijf, afwisselend werk heeft. Zijn werk biedt hem een zekere vrijheid. En vrijheid is iets waarbij hij het best gedijt. Corien, werkzaam geweest in het onderwijs, is bewust thuis voor het gezin, zeker zolang de kinderen nog zo jong zijn.



Bruggenbouwers: Naast voor de gehele organisatie.

Wanneer zijn jullie teruggekomen?

Na ruim 3 jaar vonden we dat onze taak klaar was en namen we het besluit om terug te gaan naar Nederland.

Via Elspeet zijn we als gezin in Biddinghuizen terecht gekomen.

Zowel in het dorp als in de kerk voelen we ons opgenomen en welkom. Een voordeel dat iedereen hier andere roots heeft. Ze vragen niet: 'wat kom je hier doen', maar: 'wat leuk dat je hier bent'.

*"Ze vragen niet: wat kom je hier doen,
maar: wat leuk dat je hier bent"*

Jullie zijn gestart met Joy4Kids, wat is Joy4Kids?

We misten in de kerk iets voor jongeren in de week. In Ermelo waren we er mee in aanraking gekomen. Het is kerkenwerk voor jongeren van 4 -12 jaar.

Het is laagdrempelig, 1 keer per maand en voor de hele basisschoolleeftijd. De opzet is: samen. Het is bedoeld voor alle kinderen van het dorp, niet speciaal voor kinderen van de kerk.

Joy4Kids

Het doel van Joy4Kids is om alle basisschoolkinderen in Biddinghuizen de kans te geven kennis te maken met het evangelie.

Bij Joy4Kids kijken we naar toneelstukjes, zingen met een band, spelen spelletjes en luisteren naar een verhaal uit de bijbel. Elke maand willen we een eigentijds, evangeliserend kinderfeest neerzetten.

Ben jij tussen de 4 en 12 jaar? Dan ben jij op elke laatste zaterdag van de maand om 18.30 uur van harte welkom voor het feest van de Koning! Het maakt niet uit wie je bent en waar je vandaan komt, de deur staat voor jou open!

Ben je daar een zendingswerker?

Wij vinden dat iedereen in aanraking moet komen met het evangelie. In de bijeenkomst bieden we kinderen de mogelijkheid om kennis te nemen van de blijde boodschap. Gezelligheid en plezier horen bij de blijde boodschap van de kerk.

In oktober 2014 zijn we begonnen met een kernteam van 6 personen. Gewoon door bij de burens aan te bellen hebben we jongeren gevraagd om ons te assisteren bij toneel, bij de muziek of als begeleider.



In totaal hebben we zo'n 20 - 25 medewerkers.

De tieners/medewerkers, velen van buiten de kerk, zijn zo enthousiast, dat we aan het denken zijn hoe we ook deze groep bij de kerk betrokken kunnen houden.

*"Gezelligheid en plezier horen
bij de blijde boodschap van de kerk"*

Doordat ze met ons meewerken, zijn ze anders gaan denken. Aanvankelijk waren ze heel erg onwennig, ze weten heel weinig van het geloof of de kerk. Eén stelde zelfs de vraag: 'Ik snap er niets meer van, leefde Jezus nou voor of na Christus?'

Of ze nu bezig blijven met het geloof of niet, wat ze nu meemaken, blijft ze altijd bij, daar zijn we van overtuigd.

*de inzet van talenten, ontkomen we niet aan kosten
Laten we ook hier de schouders gezamenlijk onderzetten.*

Mijn talent is praktisch geloven

Nu Jan gepensioneerd is, is er meer tijd voor vrijwilligerswerk, maar eigenlijk heeft hij geen moment zonder gezeten.

Jan als vrijwilliger...

... in het jeugdwerk

Ik vind het vanzelfsprekend dat je je steentje bijdraagt als vrijwilliger als je ergens lid van bent. In de drukke periode van ons leven met het werk en een jong gezin, was ik daar duidelijk in: ik wil alles doen, maar één ding tegelijk. Na de avondstudie was ik actief bij de Jeugdkring, bij BAS (gymnastiek) en bij de huiscatechese. Ik vind het leuk om met jongeren om te gaan.

... bij het ouderenwerk

Nu ik gepensioneerd ben, ben ik betrokken geraakt bij het ouderenwerk in Biddinghuizen. Ik ben vrijwilliger bij de Zonnebloem en geef ook les aan ouderen in het gebruik van de iPad. Lesgeven geeft me voldoening en het gaat me goed af.

... bij de Voorhofcommissie

Omdat ik ook lid ben geweest van het College van Kerkrentmeesters (CvK), belandde ik 'als vanzelf' in de Voorhofcommissie.



Jan Jochemsen

Die commissie is een zelfstandig orgaan, dat verantwoordelijk is voor het gebouw en de beheerders van De Voorhof. De beheerders (kostersechtpaar en de hulpkoster) zijn dus bij ons in dienst. De Voorhofcommissie bestaat uit leden vanuit de protestantse (2/3) en katholieke (1/3) kerk. Jaarlijks doen we een inspectieronde en bekijken we de staat van onderhoud van het gebouw. Wat we zelf kunnen doen we zelf, zo houden we de hand op de knip.

... en bij de VOC

De VoorhofOnderhoudsCommissie (VOC) zorgt ervoor dat er geld in het laatje komt voor het onderhoud en het beheer van de Voorhof. Het VOC organiseert met een grote groep vaste vrijwilligers de bekende Voorhofdagen.

Ook nu zijn we alweer actief voor de komende Voorhofdagen in mei.

Wie is Jan Jochemsen?

Jan (66) stelt zich voor als familiefan: met zijn vrouw Grietje is hij trots op hun 3 kinderen, schoonkinderen en 2 kleinkinderen. 'Ook voor de kinderen uit onze straat ben ik een opa'

Jan groeide op als boerenzoon op een boerderij in Dalftsen, behorend bij kasteel Rechteren. Omdat zijn toekomst niet op de boerderij lag, heeft hij na veel (avond)studie zijn werk gevonden als chemisch analist in het onderzoek naar veevoeders in Lelystad. Na een tijdje gewoond te hebben in Lelystad, kwam hij terecht in Biddinghuizen.

'Omdat we beiden dorpsmensen zijn, sloegen we bij het zoeken naar een koopwoning Dronten maar over, dat vonden we te groot!' Inmiddels woont hij 35 jaar in Biddinghuizen en vindt hij het fantastisch dat ook de gezinnen van zijn kinderen in het dorp wonen.

Nu Jan gepensioneerd is, is hij actief bij de vele vormen van vrijwilligerswerk die ons dorp kenmerkt, maar besteedt hij ook tijd aan zijn vele hobby's en liefhebberijen.

Toen we bij hem waren vertelde hij enthousiast over het proces dat druiven tot wijn maakt. Of hij ook de wijn bottelt?: 'Daarvoor krijgt het de tijd niet. We drinken het lekker op!'

Het VOC kent verschillende geledingen: het Rad van Avontuur, de goederenmarkt, de meubels, de boeken, de plantenmarkt.

Alle vrijwilligers hebben een vaste taak en iedereen weet zo'n beetje wat hij of zij moet doen en waarvoor hij verantwoordelijk is.

De afgelopen 2 jaar hebben we geld bij elkaar gebracht voor een nieuwe torenklok. Er is ieder jaar weer een mooi doel te vinden voor het geld dat we met de Voorhofdagen bij elkaar brengen. We denken nu aan nieuwe verlichting/spots bij de toren, zodat die mooi oplicht in het donker. Maar misschien besluiten we met elkaar tot de aanschaf van een nieuwe vlaggenmast waarbij we de vlag ook halfstok kunnen hijsen.

"Ik weet ook heel goed waar ik niet goed in ben"

Mijn talenten

De kerk en het geloof nemen in ons leven een grote plaats in. Voor mij is dat heel praktisch: omzien naar anderen en iets voor elkaar krijgen met elkaar.

Ik weet ook heel goed waar ik niet goed in ben. Voor een taak als ouderling hoef je geen beroep op me te doen, want ik weet gewoon dat ik dat niet moet doen. Dat laat ik aan anderen over die daar weer een talent voor hebben.

Wat je investeert, krijg je dubbel en dwars terug



Feikje Oosterkamp

Wie is Feikje Oosterkamp?

Bij de koffie en de thee vertelt ze dat ze geboren is in Friesland, de een na jongste van een groot gezin. Haar vroege jeugd is getekend door de sobere tijd van de oorlog: 'Een sinaasappel met kerst kende ik uit de verhalen van mijn oudere broers en zussen'. Omdat het na de oorlog beter ging, mocht ze als enige van het gezin doorleren. Wel moest ze thuiskomen om moeder te helpen toen dat nodig was. Uit haar kantoortijd bij de gevangenis van Veenhuizen als enige (jonge) vrouw, dist ze vrolijke verhalen op: het was een mooie tijd. Ze trouwde met Klaas en werd boerin op hun bedrijf in Friesland. Het gezin verhuisde naar Biddinghuizen toen Klaas een baan kreeg bij de Rijksdienst IJsselmeerpolders. Zo'n 10 jaar later werd Klaas medebeheerder op het Natuurpark en verhuisde de familie Oosterkamp naar de beheerderswoning aan de Meerkoetenweg in Lelystad. Toen Klaas in de VUT kwam, en Feikje kans had om in de gemeenteraad van Lelystad gekozen te worden, vond Klaas in Biddinghuizen het ponylandje waarnaar hij op zoek was. Zo werd Feikje geen raadslid in Lelystad, maar verhuisden ze weer naar Biddinghuizen. Helaas is haar man Klaas 5 jaar later plotseling overleden.

Feikje heeft zich in alle plaatsen waar ze heeft gewoond ingezet op allerlei terreinen van politiek tot kerk: CDA-vrouwenberaad, fractie-assistent, NCVB, Stichting 4 en 5 mei, voorzitter Unie van Vrijwilligers, Stichting Dorpsbelangen, PCOB, 25 jaar Zondagsschool, wijkouderling, bezoekerwerk, voorzitter beroepingscommissie, opzetten van oecumenische diensten. Een lintje is haar daarvoor uitgereikt door de koningin.

Feikje Oosterkamp is vrijwilliger bij de stichting Senioren Belangenbehartiging en Advisering (SBA) voor de gemeente Dronten. Verder doet ze bezoekerwerk, en 'alles wat op mijn pad komt'.

Enthousiast doet Feikje de deur open als ik aanbel. O, jij bent het, ik dacht het al. Ze wijst me de kapstok, de deur van de kamer en de stoel waar we gaan zitten. Feikje heeft alles van tevoren al bedacht.

Wat is je motivatie om vrijwilligerswerk te doen?

Daar is Feikje stellig in: om mensen te leren kennen en om de talenten die je hebt gekregen, goed te gebruiken. En: wat je investeert in anderen, krijg je ook weer dubbel en dwars terug.

"Geloven is vertrouwen"

Wat is de drijfveer in je geloof?

Het belangrijkste is mijn vertrouwen op God. Ik geloof dat je erop kunt vertrouwen dat je krijgt waar je om vraagt, als je de goede dingen vraagt. Het bidden geeft mij steun en troost.

Wat zijn jouw talenten?

Ik kan goed luisteren, en anderen aandacht geven. Verder gaat mij het leidinggeven en het spreken goed af, mag ik wel zeggen.

Waarom is de kerk belangrijk voor je?

In de kerk voel ik me thuis. Ik voel dat ik erbij hoor. Ik ervaar in de kerk het samenzijn. Daardoor voel ik me nooit eenzaam, hoewel ik wel alleen ben.

Wist u dat...





Jolanda Aantjes

Met Jolanda, onze pastoraal werker, praten we over vrijwilligers. Hoe ziet zij haar rol als beroepskracht? Als professional kan ik niet zonder vrijwilligers. Als ik alleen al denk aan het bezoeken van mensen die aandacht nodig hebben. Ik vind het mooi dat we binnen de kerk contact krijgen met de hele maatschappij doordat werkenden en niet werkenden hun eigen 'professie' inbrengen.

Alleen maar positief, of is er ook een andere kant?

Er is wel een spanningsveld: vanwege de vele wisselingen heb ik soms het idee dat we steeds weer opnieuw moeten beginnen.

Wat doe jij het liefst in je vrije tijd?

De dingen die ik in mijn vrije tijd doe, staan niet haaks op mijn werk binnen de kerk. Dat komt omdat geloof voor mij gelijk staat met ademen: dat doe je ongemerkt en altijd. Het is de basis van mijn leven en mijn bestaan.

Welk talent heb jij om in te zetten in de kerk?

Je kunt wel zeggen dat taal 'echt mijn ding' is. Vooral het luisteren naar wat mensen zeggen, en meer nog, wat ze bedoelen, zie ik zeker als mijn talent. Verder wil ik in het schrijven of spreken mensen meenemen in mijn verhaal, ik wil hen boeien en raken.

Is er verschil met de vrijwilligers van nu en die van 10 jaar geleden?

Er zijn minder vrijwilligers en ook is het roepingsbesef minder. Men voelt minder dan vroeger de innerlijke noodzaak om je vrije tijd in de kerk te steken.

Mensen groeien in een organisatie door iets te doen

Vroeger werd de dominee gedragen door het ambt, nu wordt het ambt gedragen door de dominee.

Met Huib Stolk, predikant te Lelystad en consulent in Biddinghuizen, kijken we terug op 25 jaar predikant zijn.

U heeft onlangs uw ambtsjubileum gevierd. Is er veel veranderd in 25 jaar?

Zeker! Voorheen had je als predikant automatisch gezag. Nu moet je je gezag bewijzen. Mensen verwachten meer van de persoon van de predikant. Je moet alle aspecten van het werk goed kunnen doen.

Ik denk weleens: vroeger werd de dominee gedragen door het ambt, nu wordt het ambt gedragen door de dominee.

Zijn de vrijwilligers veranderd in 25 jaar?

Toen ik begon waren de vrijwilligers vooral de kerkenraadsleden. Nu krijg je makkelijker een vrijwilliger voor een klus, dan voor het bestuur.

Als ik het een beetje overdrijf: een dienst voorbereiden in de rust van de studeerkamer is veranderd in overleggen met verschillende mensen, WhatsAppen en mailen.

Hoe ziet u de toekomst van de kerk?

We merken dat de kerkgang afneemt, maar ook dat het geloof toeneemt! Ook zie ik dat het kerkzijn meer zal ontstaan op verschillende plekken en misschien minder op de vaste zondagochtend.



ds. Huib Stolk

Zijn vrijwilligers belangrijk?

Mensen groeien in een organisatie door iets te doen. De betrokkenheid met de kerk wordt meer als je samen met anderen iets doet.

U bent nu bijna een jaar betrokken bij Biddinghuizen. Wat valt u op?

Biddinghuizen is echt een dorp: mensen kennen elkaar en weten veel van elkaar. De samenhang is groot, mensen zien naar elkaar om op een spontane, vanzelfsprekende manier.

COLOFON

Interviews: Claudia Boelens, Coby de Jong & Lars Esselink
Ontwerp & fotografie: Lars Esselink
Met dank aan: Ilse van Dieren, Lambert & Corien Deetman, Feikje Oosterkamp, Jan Jochensen, Jolanda Aantjes-Lubbersen en ds. Huib Stolk zonder wie dit magazine niet tot stand zou zijn gekomen.
Copyright: 2016 © Protestantse Gemeente Biddinghuizen

IBAN Protestantse Gemeente Biddinghuizen:
NL28 FVLB 0635 8083 23

E-mail CvK:
cvk@pgbiddinghuizen.nl

Website:
www.pgbiddinghuizen.nl